

Abraham-liedje.
Melodie: Bye bye love)

Vaarwel [Jan]
Vaarwel [Janneman]
Hallo Abraham
De mosterd staat al klaar
Vaarwel [Jan]
Vaarwel [Janneman]
Hallo Abraham
De mosterd staat al klaar
En jij weet nu ook waar.

Deze verjaardag
vind jij oké.
Dit jaartje ouder
stemt jou tevree
En dat is waarom
wij hier nu zijn.
Want jij wordt vijftig
en vindt dat fijn.

Vaarwel ???
Vaarwel ???
Hallo Abraham
De mosterd staat al klaar
Vaarwel ???
Vaarwel ???
Hallo Abraham
En over een paar jaar
wordt ??? jouw Saar.

Je komt nu heel dicht
bij je pensioen.
Dan hoef je niet meer
zoveel te doen.
En dat is waarom
wij hier nu zijn
Want jij bent vijftig
en vindt dat fijn.

Vaarwel ???
Vaarwel ???
Hallo Abraham
De mosterd staat al klaar
Vaarwel ???
Vaarwel ???
Hallo Abraham
De mosterd staat al klaar
maar jij weet nu ook waar.
En over een paar jaar
wordt ??? jouw Saar.